



# Αναγέννηση

## ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝΟΙΚΟΥΣΩΝ  
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' • Αρ. Φύλλου 67 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

### Το χρονικό της πύρινης καταστροφής «ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ»

Μεγάλη πυρκαϊά, η μεγαλύτερη των τελευταίων, δεκαετιών, ξέσπασε το Σάββατο 18 Αυγούστου στις 2.25 τα ξημερώματα στο δρόμο κάτω από τον Άγιο Μάρκο η οποία γρήγορα επεκτάθηκε, λόγω και των πολύ ισχυρών ανέμων στις περιοχές του Πρόβατα, των Αυγωνύμων του Λιθίου, της Βέσσας, της Ελάτας, των Αρμολίων φτάνοντας 13 ώρες μετά την εκδήλωση της μέχρι το Πυργί. Τα μέτωπα πολλών χιλιομέτρων μαίνονταν ανεξέλεγκτα σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νοτιοδυτικής Χίου, ενώ εκτός από όλη τη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τους εθελοντές και το Στρατό, επιχειρούσαν κατά διαστήματα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα. Ο Αντιπεριφερειάρχης ζήτησε και κηρύχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ο νομός σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον σε βοήθεια των τοπικών επίγειων δυνάμεων -50 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 30 άτομα πεζοπόρο τμήμα, 40 εθελοντές, 79-και πλέον στρατιώτες, 10 οχήματα του Δήμου-έφθασαν στη Χίο με πτήση C130 με 32 πυροσβέστες από Μυτιλήνη και Θεσσαλονίκη, αλλά και 10 οχήματα από Αθήνα, με τα πλοία "Νήσος Χίος" και "Blue Star Πάτμος".

Ακόμη ήρθαν στο νησί μας ο διοικητής της ΑΣΔΕΝ Βασίλης Τελλίδης και ο Αντιστράτηγος της Π.Υ. Γενικός Επιθεωρητής της Βόρειας Ελλάδας, Βασίλης Τουλίκας.

Στο μεταξύ, το πρωί του Σαββάτου κινδύνεψε σοβαρά η Ιερά Μονή των Αγίων Πατέρων, αφού οι φλόγες έγλειψαν στην κυριολεξία το μοναστήρι, έκαψαν τα αιωνόβια κυπαρίσσια της εισόδου του, τα γύρω αμπέλια αλλά και στρώματα από τα πρώτα κελιά. Ευτυχώς η αλλαγή κατεύθυνσης του αέρα και οι επίγειες πυροσβεστικές και εθελοντικές δυνάμεις που βρέθηκαν εκεί απέτρεψαν την καταστροφή του. Επίσης οι πυροσβέστες κύκλωσαν και έσωσαν από τη φωτιά τη Νέα Μονή.

Στις 5 το πρωί, του Σαββάτου πάντα, δόθηκε εντολή εκκένωσης του Λιθίου, που επίσης προς στιγμήν κινδύνεψε, και οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν στην παραλία. Επίσης προληπτικά, νωρίς το πρωί, εκκενώθηκε το ναυτικό κλιμάκιο του Πρόβατα, όπου οι στρατιώτες όμως επέστρεψαν και έδωσαν μάχη με τις φλόγες για να σώσουν τις εγκαταστάσεις του.

Εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους την πρώτη μέρα μικρές μονάδες από την πλευρά της Βέσσας και το τάγμα στα Αρμόλια.

Η πυρκαγιά, παρά την αρχική ύφεση που παρουσίασε στα περισσότερα μέτωπα της το πρωί της Κυριακής, αναζωπυρώθηκε και πάλι σε πολλά μέτωπα κατευθύνθηκε προς τους Ολύμπους, άλλο ένα έκαιγε τον κάμπο του Πυργίου, ένα τρίτο απειλούσε τα Αρμόλια που βρέθηκαν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ στην 4η σελίδα

### ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου του χωριού μας συνεχίζοντας της δραστηριότητες του προηγούμενου διοργάνωσε και φέτος αρκετές εκδηλώσεις στο χωριό.



Ξεκινώντας από το πανηγύρι του Αγ. Παντελεήμονα που έγινε με επιτυχία στην πλατεία του χωριού από τον επαγγελματία που λειτουργεί το Λιοτρίφι, όπου διασκέδασαν χωριανοί και επισκέπτες, συνεχίστηκε με

τις πρωινές ώρες.

Στην αρχή χόρεψε το χορευτικό τμήμα του ΑΓ. Γεωργίου Συκούση. Εντύπωση έκαναν όπως κάθε χρόνο παιδιά ντυμένα γραφικοί «τσκουδάδες» που μοίρασαν τσίκουδα.

Τα μέλη του Συλλόγου και πολλοί εθελοντές - εθελόντριες του χωριού μοίρασαν τα φαγητά και τους μεζέδες και βήθησαν σαν γκαρσόνια.

Έγινε λαχειοφόρος αγορά και υπήρξε αληθινό κέφι και ανταπόκριση στους στόχους του Συλλόγου να συνεχίσει το έργο του στο μέλλον.

Τέλος ένα Σάββατο διοργανώθηκαν και αθλητικοί αγώνες τσουβαλοδρομίες, παιχνίδια ξεχασμένα που έπαιζαν τα παιδιά της δεκαετίας του πενήντα μέχρι και τη δεκαετία του ογδόντα και θύμησαν στους μεγάλους σήμερα, τα παιδικά τους χρόνια.



το πανηγύρι του Σωτήρος στο περίβολο της εκκλησίας στο Ίσιο. Οι μεζέδες που έφτιαξαν οι γυναίκες του Συλλόγου η πρόθυμη εξυπηρέτηση στο σερβίρισμα των ανδρών και των νέων παιδιών του Συλλόγου η μουσική και το κέφι κράτησε μέχρι τις μικρές ώρες και οι τριακόσιοι πενήντα θαμώνες πέρασαν μια αξέχαστη βραδιά. Τέλος η γιορτή του «ΤΣΙΚΟΥΔΟΥ» που συνεχίστηκε με επιτυχία για τέταρτη χρονιά. Έτσι το Σάββατο στην αίθουσα των συλλόγων παραβρέθηκαν περίπου 300 άτομα. Τους ψυχαγόησε στο γλέντι η ορχήστρα του Χιονά μέχρι

#### ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ Μ.Ε.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΩΝΟΙΚΟΥ

**Πρόεδρος** : Ιωάννης Μαστοράκης  
**Αντιπρόεδρος** : Στέλιος Σ. Καμπούρης  
**Γραμματέας** : Έλλη Κοκκινάκη - Κοντογιάννη  
**Ταμίας** : Ελένη Ν. Κοντογιάννη  
**Μέλη** : Δημήτρα Διαλεκτού  
Δημήτρης Κοντογιάννης  
Μανώλης Μπουμπάρης  
Κώστας Πετράκης

Τους ευχόμαστε πολλές δραστηριότητες για το καλό του χωριού μας, καλή συνεργασία και ανιδιοτελή προσφορά.



# ΤΟ ΔΑΚΡΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΥΛΗΣΕ

Με τι χρώμα στ' αλήθεια ν' αποτυπώσεις αυτή την καταστροφή, που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου, στο μυροβόλο νησί μας;

Μαυρισμένη γη, αποκαΐδια, καπνιά στα μάτια, στάχτη στην ψυχή μας.

Γυμνά μαυρισμένα κλαδιά, γερμένα, αποκαμωμένα και θάμνοι κουφάρια, ακίνητα, νεκρά, κάτω από το φως του ήλιου που δεν τα ζεσταίνει πια, παγερή αποτρεπτική εικόνα που σε λυπεί και σε θυμώνει. Αν ζούσε σήμερα ο Ντελακρουά, θα δειλίαζε φαντάζομαι ν αποτυπώσει σε πίνακα, ότι δεν θ άντεχε ν αντικρίσει με τα μάτια του!

Η ανελέητη ορμή της φωτιάς, που σερνόταν στο χώμα και στα πούσια, που αγκάλιαζε λαίμαργα τους κορμούς και τα κλαδιά, που έγλειφε τις πέτρες και έκαιγε κάθε μικρό θάμνο, που ύψωνε τις αναιδέστατες πορτοκαλλοκόκκινες γλώσσες της, που κατάπιαν ότι βρισκόταν στο διάβα τους και ξεπηδούσαν πότε εδώ και πότε εκεί, χλευάζοντας τον τρόπο, τον πόνο, την αγωνία και την προσπάθεια, όσων στέκονταν εμπόδιο στο πέρασμά τους!

Μια τεράστια γραμμή καπνού, που χώριζε το Αιγαίο στα δύο, κατέβαινε σπρωγμένη από τον φοβερό βοριά και έφθανε μέχρι την Κρήτη και το Λιβυκό Πέλαγος!

Όλα συνηγορούσαν ενάντια, όλα συμμάχησαν με τον ξέφρενο τρεχαλήτο του ανέμου!

Τη σφαγή της Χίου, απεικονίζει αυτός ο περίφημος πίνακας του Ντελακρουά στην Βιβλιοθήκη του νησιού, μέσα στους αιώνες, με σφαγή όμως μοιάζει κι αυτή η απρόσμενη επίθεση, σφαγή της ύπαρξης και της ζωής, σφαγή κάθε ανάσας οξυγόνου, πύρινη λαίλαπα, χωρίς αισθήματα, χωρίς κρίση, χωρίς σταματημό.

Απερίσκεπτες πράξεις ανθρώπων, με ποταπά αισθήματα και με ανυπαρξία συνείδησης, άγνωστοι και ανώνυμοι ανάμεσά μας, που παρακολουθούν ως άλλοι Νέρωνες, προς τέρψη των οφθαλμών και των σαλεμένων μυαλών τους μα και των ευτελών συμφερόντων τους!

Η φύση όμως, μας έχει αποδείξει ότι δεν σταματά να εργάζεται ποτέ, γεννά ζωή και μέσα απ αυτή

ξαναγεννιέται και υπάρχει. Και εκεί στηρίζουμε τις ελπίδες μας, εκεί προσδοκούμε, στην αναγέννηση της καμένης ρίζας που θα δώσει κορμό και φύλλωμα, άνθος και καρπό!

Και το μικρούλι σποράκι που θα πέσει στο χώμα, θα φυτρώσει, θα αναπτυχθεί, θα γίνει δένδρο, και θα αποκτήσει αδελφια, φίλους, συγγενείς, θα γίνει δάσος!

Και στην ολάνοιχτη δροσερή αγκαλιά του, θα προσφέρει οξυγόνο, δροσιά, τροφή και προστασία, ανάμεσα στις πυκνές καταπράσινες φυλλωσιές του, σε κάθε ζωντανό που είτε περπατά, είτε πετά, είτε έρπεται, που κι αυτό με την σειρά του, αν το προστατεύσουμε θα αποκτήσει απογόνους πριν πεθάνει!

Και ακούς απ το πρωί τον τζίτζικα, που νωχελικά ξαπλωμένος στους κορμούς, υμνεί την μοναδικότητα της τεμπελιά του, την πέρδικά που φωνάζει τα μικρά της κοντά, τον μπούφο και την κουκουβάγια να σκούζουν όταν πέφτει η νύχτα και το αηδόνι να μας χαρίζει τις εαρινές, συμφωνικές μελωδίες του, την ώρα που το φεγγάρι παίζει κρυφτό με τις φυλλωσιές και οι πνοές τ ανέμου του κρατούν πριόμο σεκόντο, στο μοναδικό ερωτιάτικο τραγούδι του!

Και σε τούτο τον χαλασμό όλα αυτά τα απροστάτευτα ζωντανά, που φώλιαζαν στα πυκνώματα και στα πουρνάρια και είχαν τις φωλιές τους στο χώμα και στις κουφάλες, τι ν απέγιναν;

Και τα πουλάκια που κούρνιαζαν στα κλαδιά, που να πέταξαν που να πήγαν; Ποιος να καταφέρει τέτοια ώρα να τα σώσει; Που να τα κατευθύνει για να σωθούν; Θα χαθεί αλήθεια η ισορροπία της ζωής μετά απ αυτόν τον χαλασμό; Ας ευχηθούμε πως πάλι η φύση θα τα καταφέρει ν αναπληρώσει τα κενά!

«Από έρωτα πεθαίνουν τα πουλιά.....γράφει ο ποιητής Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, τα συγκεκριμένα όμως δολοφονήθηκαν και ίσως δεν πρόλαβαν να ερωτευτούν ποτέ.....»

Έστειλαν τη ζωή να συναντήσει πρόωρα το θάνατο, εξαφανίζοντας κάθε ανάσα, κάθε ήχο, κάθε κελαριστό ψιθύρισμα που έβγαине από τις σφιχταγκαλιασμένες φυλ-

λωσιές, καθώς τις διαπερνούσε ο βοριάς και ο θαλασσινός πουνέντης, ριγώντας τα κλαριά τους!

Κι όλοι εμείς, παρατηρητές ανήμποροι ν αντιδράσουμε, ακούγαμε μόνο το ανατριχιαστικό τσουρούφλισμα, που κατάκαιγε τις βελόνες των πεύκων και αναπνέαμε την μυρωδιά του σχίνου που έσφιγγε μάτια στα σωθικά του το πολύτιμο δάκρυ του για να το προστατεύσει από την κακόβουλη επιθετικότητα της φωτιάς, που έτρεχε με μανία ανάμεσα στους ασπρισμένους λάκκους!

Το πολύτιμο δάκρυ του όμως δεν σώθηκε, έλιωσε, μαύρισε και λερωμένο όπως ήταν κατακύλησε στην μουτζουρωμένη γη.

Τη γη που το περίμενε πριν από λίγο, να πέσει διάφανο, να το στεγνώσει και να το προσφέρει σε όλους μας! Κι ήταν ακόμη ενεργή περίοδος συγκομιδής και οι μαστιχοπαραγωγοί περίμεναν να μαζέψουν και το δεύτερο χέρι, αυτού του από κάθε άποψη μοναδικού προϊόντος.

Ιατρικά αξιόλογο, αποδεδειγμένα με 90% επιτυχία στην φυσική θεραπεία του ελικοβακτηριδίου του στομάχου, χρησιμοποιείται εκτός από την φαρμακευτική και ως βάση σε καλλυντικά προϊόντα, στην τοποποιία, στην μαγειρική και ζαχαροπλαστική, μα πάνω απ όλα εκείνο που μετρά είναι η αποκλειστικότητα της παραγωγής του, είναι προϊόν που φύεται και παράγει μόνο στα χώματα της νότιας Χίου.

Πουθενά στον κόσμο, όπου και αν το φύτεψαν, δεν κατάφεραν να το κάνουν να δακρύσει και να χαρίσει το πολύτιμο δάκρυ του, άρα ως μοναδικής παραγωγής είδος, έπρεπε να έχαιρε και της ανάλογης προστασίας από τους τοπικούς άρχοντες πρώτα και από το κράτος μετά.

Το 40% των παραγωγικών σχίνων κήκε και αυτοί οι θάμνοι θα χρειασθούν από επτά έως δέκα χρόνια να μεγαλώσουν, να κεντηθούν και να δώσουν παραγωγή.

Θλιμμένα πρόσωπα, στα περισσότερα μαστιχχώρια, ανήμπορα ν αντιδράσουν, ροζιασμένα χέρια, ακουμπισμένα στην μαγκούρα, και η ματιά φευγάτη, στο βάθος του κάμπου που καπνίζει ακόμα.

Στα καντούνια και μπροστά απ τις αυλόπορτες, στα κалντερίμια

της καστροπολιτείας των Μεστών, ηλιοκαμένες γιαγιάδες με το ταψί στην ποδιά τους, καθαρίζουν σκυμμένες, τον τελευταίο καρπό που μαζεύτηκε πριν από την καταστροφή, το τελευταίο διάφανο δάκρυ που έπεσε σε καθαρό χώμα!

Μοναδική συζήτηση, η απόφαση να κόψουν τους θάμνους για να ξαναπετάξουν! Και βέβαια όχι όλους.....

-Θα ζήσουμε για να τα δούμε πάλι πράσινα και παραγωγικά τούτα τα κουφάρια παιδί μου;

-Θα βοηθήσουμε όλοι γιαγιά, θα δουλέψουμε σκληρά και θα τ αναστήσουμε, μη

στενοχωριέσαι, από την εποχή του Κολόμβου έως σήμερα, στέλνουμε το προϊόν μας σε όλο τον κόσμο, τώρα που καταφέραμε να το στηρίζουμε μόνοι μας δεν θα το εγκαταλείψουμε ποτέ!

Απόκτημα και προνόμιο της Χίας γης η μαστίχα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της οικονομικής παράδοσης και της κοινωνικής ζωής του νησιού, μιας και έχει τις πηγές της στην αρχαιότητα και αστείρευτα συνεχίζει έως σήμερα. Ας μην ξεχνάμε τις άπειρες εφαρμογές της!

Ο δρόμος μπορεί να είναι μακρύς και δύσκολος, αλλά τίποτα δεν μας εμποδίζει να μετατραπεί η παραγωγή της σε ελιξίριο για την ζωή του τόπου, για την ζωή όλων των μαστιχάρηδων, που διατηρούμε αναμμένη την σπίθα της ελπίδας, για ένα καλύτερο παραγωγικό αύριο.

-Ας αφουγκραστούμε λοιπόν γιαγιά, τα ερωτόλογα που μας ψιθυρίζει ο σχίνος, κάθε φορά που τον κεντάμε και απελευθερώνουμε τους χυμούς του, ας αναλογιστούμε τι έδειξαν οι εργαστηριακές έρευνες στην αλλοδαπή και ημεδαπή και ας προχωρήσουμε κοιτώντας μόνο μπροστά, ενωμένοι σαν μια γροθιά για το καλό το δικό μας και του νησιού μας.

-Θα συνεχίσουμε γιαγιά όπως κάναμε πάντα, τις όμορφες συντροφικές μας βεγγέρες, στο πάστρεμα του μαστιχιού, μεθώντας από τις ευωδιές και τ αρώματα του και θα ρίχνουμε ξανά τον φθαρμένο καρπό στο μαγκάλι απελευθερώνοντας όλα τα αιθέρια έλαια του, για να ζαλίζουμε τον κόσμο από την μυρωδιά της!

-Θα βγούμε πάλι του χρόνου το καλοκαίρι γιαγιά, απ όλα τα μαστιχχώρια, να κεντήσουμε όσα δένδρα σώθηκαν και θα μαζέψουμε έστω και το λιγοστό τους δάκρυ, θα είναι όμως για μας, το πιο διάφανο, το πιο ευωδιαστό, το πιο συλλεκτικό δάκρυ που μαζέψαμε ποτέ!

Το νησί μας δεν θα χαθεί από τον παγκόσμιο παραγωγικό χάρτη, γιατί έχει ψυχή που πάλλεται και έμπυχο υλικό που ξέρει να υπομένει, να καρτερεί και να ελπίζει!

17-9-2012 Φετοκάκη Μαρία

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΧΙΑΚΩΝ ΓΛΥΚΩΝ  
ΑΝΤΩΝΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ Ο.Ε.

Χαλκιδεύς, 821 00 Χίος - Τηλ/Fax: 22710 78079

## Επίστρατοι Βασιλειωνικούσοι στο πόλεμο του 1940



1η ΣΕΙΡΑ ΟΡΘΟΙ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ  
ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ Κ. ΚΑΡΑΣΟ ΥΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ Κ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ Α ΠΑΝΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ Γ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΤΟΥ Ν ΡΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ Κ. ΦΕΤΟΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ Δ. ΑΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡ. ΚΟΣΣΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ Ι.

2η ΣΕΙΡΑ ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΓ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ Κ. ΞΥΝΤΑΡΗΣ ΜΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΖ. ΠΑΝΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ Ζ. ΚΟΥΛΟΥΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ Α. ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ Π.

3η ΣΕΙΡΑ ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ Δ ΚΟΥΛΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ Ι. ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ Γ. ΦΕΤΟΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ Ν. ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΜΙΚΕΣ ΤΟΥ Κ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟ ΥΑΗΣ ΤΟΥ Γ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ Δ.

4η ΣΕΙΡΑ ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ  
ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ Ν.

Ευτυχώς όλοι γύρισαν πίσω ζωντανοί, ήττημένοι αλλά περίφανοι που πέταξαν τους Ιταλούς στην θάλασσα και πάλεψαν τους Γερμανούς φασίστες με παληκαριά. Κάποιο τραυματίστηκαν και πολλοί έπαθαν κρουπαγήματα.



**ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ**

Πολλές συζητήσεις ξεκίνησαν πάλι για τους μετανάστες, οι οικονομικοί μετανάστες ή κατάλλους «λαθρομετανάστες».

**Πρόβλημα** τέρασιπο το οποίο δύσκολα λύνετε, και φυσικά όχι μόνο από την χώρα μας.

**Αυτοί** που άνοιξαν τα σύνορα το 1990 για να έλθει όποιος θέλει για να υπάρχει φτηνό μεροκάματο και να κτυπηθούν τα εργατικά χέρια και κάποιιο να εκμεταλεύονται την ανασφάλιστη εργασία, αυτοί οι «εγκάθετοι» ευρωλάγιοι που υπέγραψαν δουλικά το Δουλβίνο 1 και το Δουλβίνο 2 και έκαναν την χώρα αποθήκη κατατρεγμένων ανθρώπων έρχονται τώρα με τα «στρατόπεδα συγκέντρωσης» με τις ορδές της φασιστικής «Χρυσής Αυγής» να τους κυνηγούν και να τους σκοτώνουν, ξεχνώντας πόσοι Έλληνες είναι μετανάστες ανά την υφήλιο.

**Ξεχνώντας** πόσοι νέοι μας εγκαταλείπουν την χώρα πάλι, όπως την δεκαετία του 1960 που κάποιος τότε ονόμασε την μετανάστευση «ευλογία». Θα μου πείτε ότι Έλληνες έφυγαν με χαρτιά, κάποιιοι τους έκαναν πρόσκληση από τις χώρες υποδοχής. Συμφωνώ, δεκάδες χιλιάδες όμως ήταν οι «λαθραίοι». Σχεδόν όσοι πήγαν στην Αμερική ή Αυστραλία ήταν «σκαστοί» ναυτικοί τουλάχιστον οι πρώτοι, κάποιιοι συλλαμβάνοντο και εστέλλοντο πίσω και περνούσαν ναυτοδικαία, κάποιιοι παντρεύονταν εικονικά για να μείνουν εκεί. Φυσικά αυτά τα έχουμε ξεχάσει τώρα, γιατί μας κάνουν «πλήση εγκεφάλου» ότι για τα προβλήματα μας φταίνε οι μετανάστες για την ανεργία που μαστίζει τους εργαζόμενους αυτοί, για το λεθρεμπόριο αυτοί, και πάει λέγοντας. Κανείς δεν λέει ότι όταν βομβαρδίζουν μια χώρα (ιδε πετρέλαια) ανελέητα, ο κόσμος θα κοιτάξει να φλύγει. Χιλιάδες Χιώτες και άλλοι το 1941 πέρασαν στην Μ. Ασία και έφθασαν στην Μ. Ανατολή στον Λίβανο μέχρι την τότε Αβουινία (Αιθιοπία) το Τσιμπουτί και τις πηγές του Μωυσή. Στην Αντίς Αμπέμπα υπήρχαν εκατοντάδες πρόσφυγες, μετανάστες ή αν θέλετε λαθρομετανάστες. Οι ντόπιοι «απολίτιστοι» τότε τους δέκτηκαν δεν τους κινήγησαν και πολλοί έμειναν και μένουν μέχρι σήμερα εκεί. Ο μετανάστης δεν εφήνη την πατρίδα του γιατί το θέλει, οι συνθήκες τον κάνουν. Έτσι ας είμαστε κι εμείς προσεκτικοί στο πως τους αντιμετωπίζουμε.

**Ένα** ποίημα του Μπ. Μπρέχτ που μετέφρασε ο Μάριος Πλωρίτης και εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο «Θεμέλιο» τα λέει όλα όταν κάποιος το διαβάσει με προσοχή.

**Γ. Κ.**

*Λαθμεμένο μού φαινόταν πάντα τ' όνομα που μας δίνουν:  
«Μετανάστες».  
Θα πει, κείνοι που αφήσαν την πατρίδα τους. Εμείς, ωστόσο,  
δε φύγαμε γιατί το θέλαμε,  
λεύτερα να διαλέξουμε μιαν άλλη γη. Ούτε  
και σε μιαν άλλη χώρα μπήκαμε  
να μείνουμε για πάντα εκεί, αν γινόταν.  
Εμείς φύγαμε στα κρυφά. Μας κινήγησαν, μας προγράψανε.  
Κι η χώρα που μας δέχτηκε, σπίτι δε θα 'να, μα εξορία.  
Έτσι, απομένουμε δω πέρα, ασύχαστοι, όσο μπορούμε πιο κοντά  
στα σύνορα,  
προσμένοντας του γυρισμού τη μέρα, караδοκώντας το παραμυθρό  
σημάδι αλλαγής στην άλλη όχθη, πνίγοντας μ' ερωτήσεις  
κάθε νεοφερμένο, χωρίς τίποτα να ξεχνάμε, τίποτα  
ν' απαρνιόμαστε,  
χωρίς να συχωράμε τίποτ' απ' όσα έγιναν, τίποτα δε συχωράμε.  
Α, δε μας ξεγελάει τούτη η τρυφύρω σιωπή! Ακούμε ίσαμ' εδώ  
τα ουρλιαχτά που αντιλαλούν απ' τα στρατόπεδα τους. Εμείς  
οι ίδιοι  
μοιάζουμε των εγκλημάτων τους απόηχος, που κατάφερε  
τα σύνορα να δρασκειλίσει. Ο καθένας μας,  
περπατώντας μες στο πλήθος με παπούτσια ξεσκιμένα,  
μαρτυράει την ντροπή που τη χώρα μας μολεύει.  
Όμως κανένας μας  
δε θα μείνει εδώ. Η τελευταία λέξη  
ειπώθηκε ακόμα.*

*Μπ. Μπρέχτ.  
Μετάφραση Μάριος Πλωρίτης*

**Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπεύτρια**

**Ελένη Κ. Κατσαρού**

**Δέχεται κατόπιν ραντεβού**

Βατάτζη 47 - 49 (πάρδος Α. Αλεξάνδρας) Τηλ. 210-64.33.710

**ΓΕΡΜΑΝΟΣ**

**Επιπλα κουζίνας Ντουλάπες - Κουφώματα  
Ειδικές κατασκευές  
Μελέτη - Σχεδιάση - κατασκευή**

**Έκθεση: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 6 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ**

**Εργ/σιο: Σαχτούρη 1 Κορυδαλλός**

**Τηλ. /Fax: 210-4976876 κιν. 6973234464 - 6977513789**

**Ο Χιώτης συγγραφέας και ενεργός πολίτης Γιάννης Μακρυδάκης έγραψε το παρακάτω άρθρο σ' ένα μπλόκ και επειδή μας εκφράζει το μεταφέρουμε στην εφημερίδα μας.**

Οι πολιτικοί υπεύθυνοι της καταστροφής, πριν ακόμα σβήσει η πυρκαγιά που κατατρώει τη Χίο, ξεκίνησαν να προετοιμάζουν το έδαφος για να παραδώσουν στον λαό το εξιλαστήριο θύμα. Υπουργοί Βουλευτές Περιφερειάρχες ως άνανδροι και πολιτικοί νάνοι δείχνουν με το δάχτυλο τον Δασάρχη Χίου ως υπαίτιο της καταστροφής. Έναν κρατικό υπάλληλο, προσκολλημένο στους Νόμους, τον οποίον δεν διστάζουν να παραδώσουν στους ψηφοφόρους τους ως ένοχο της καταστροφής, εκμεταλλεζόμενοι πλήρως την αγανάκτηση μερίδας χωρικών, οι οποίοι κατά καιρούς μηνύθηκαν από την Δασική Υπηρεσία για δασικές παραβάσεις όπως κόψιμο πεύκων κλπ. Αν ο Δασάρχης Χίου είναι αρτηριοσκληρωτικά κολημένος στους Νόμους, αυτό δεν αποτελεί λόγο για να ελεγχθεί διοικητικά. Παρόλα αυτά οι άνανδροι πολιτικοί, που συνεχίζουν ακόμα και σε αυτή την εποχή της κρίσης και της βιβλικής καταστροφής να χαϊδεύουν αυτιά ψηφοφόρων, δεν δίστασαν να επιχειρήσουν εκτροπή του κύματος αγανάκτησης των πολιτών, προς το πρόσωπο ενός και μόνο ανθρώπου, ενός κρατικού υπαλλήλου και να τον καταστήσουν υπαίτιο της καταστροφής επειδή, άκουσον άκουσον, τόσα χρόνια εφαρμόζει με απόλυτη προσήλωση τους Νόμους για την προστασία των δασικών ειδών!! Παραθέτω απόσπασμα από τοπική εφημερίδα για να βεβαιωθείτε όλοι για την κατάσταση αυτής της χώρας: "Οργή λαού.

Την ίδια ώρα δεκάδες παράπονα για τον διαχρονικό ρόλο της Δασικής Υπηρεσίας της Χίου εκφράζουν πολίτες από πολλά χωριά του νησιού. Οι περισσότεροι εστιάζουν στο γεγονός ότι η παραπάνω υπηρεσία ήταν μόνιμα αρνητική στο κόψιμο

δένδρων ενώ δεν ήταν και λίγα τα πρόστιμα που βεβαίωνε σε όσους έκαναν το... λάθος να ενεργήσουν παρά τις αντιθέσεις που εκφράζονταν. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η ανάγκη ήταν ορατή από όλους, η Δ/ση Δασών δεν επέτρεπε ουδεμία παρέμβαση. Οχρωμένως.

Παρά τις αντιδράσεις στο πρόσωπο του και την κατακραυγή που επικρατεί στο ζήτημα των αντιπυρικών ζωνών ο κ. Μπέλλας, δείχνει να βαδίζει στη βάση των νόμων (τους ξέρει απέξω κι ανακατωτά) επιλέγοντας να μην ακούει και να μην αντιλαμβάνεται κάθε μορφή αναγκαιότητας, όσο δύσκολη κι αν φαντάζει η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Δεν είναι τυχαίο, όπως αναφέρει στον «π» υψηλόβαθμος αιρετός, ότι ακόμη και τις πρώτες ώρες της φωτιάς ο Δασάρχης ήθελε να εμποπτεύει πρώτα κάθε περιοχή στην οποία θα ανοίγονταν έκτακτη αντιπυρική ζώνη.

Ο τόπος βράζει, ενώ χθες-οι πληροφορίες ότι

στη Χίο υπάρχει σφοδρή αντίδραση στο πρόσωπο του Δασάρχη, έφθασαν μέχρι την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου".

Όσο για την έλλειψη αντιπυρικών ζωνών, την οποίαν κατόπιν εορτής διαπιστώνουν οι πολιτικοί υπεύθυνοι της καταστροφής, δεν είναι παρά μία ακόμη υπεκφυγή και προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών στους υπαλλήλους τους. Διότι απλούστατα, τι θα έκανε μια αντιπυρική ζώνη δέκα μέτρων εντός του δάσους την στιγμή που η φωτιά πέρασε δρόμους και δρόμους, χωματένιους και ασφάλτινους, ακόμα και εθνική οδό πέρασε και κατέκαψε το νησί ολόκληρο; Κι αυτοί, για τα μάτια του κόσμου και για να θολώσουν τα νερά, φωνάζουν ότι δεν είχαν ανοιχθεί αντιπυρικές ζώνες στο δάσος και φταίει ο υπάλληλος Δασάρχης και το απαξιωμένο από την κυβέρνηση Δασαρχείο Χίου με τους 7 (εφτά) υπαλλήλους. Έλεος. Ο κρετινισμός και η ανανδρία στην υπηρεσία της πολιτικής.

[www.chiosnews.com](http://www.chiosnews.com)

**ANNA Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗ**

**Λογοθεραπεύτρια**

**MA in Language Disorders Universit of Essex**

**Μεταπτυχιακό ΚΠΑ Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική**

**Α. Αλεξάνδρας 1928 Τηλ. 2106460959 κιν. 6944640744**

**Δέχεται με ραντεβού**



**αναγέννηση**

**ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ**

**ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥΣΩΝ**

\* \* \*

**ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ:**

**ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γιάννης Κουλουρούδης  
ΗΠΕΙΡΟΥ 8 Τ.Κ. 10433 ΑΘΗΝΑ  
Τηλ. 2108823564**

\* \* \*

**ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΙΟ  
Κώστας Αμπανούδης  
Χαράλαμπος Κοιλιάρης**

\* \* \*

**Διανέμεται δωρεάν στα μέλη  
και φίλους του Συλλόγου**



# ΕΙΔΗΣΕΙΣ από τη Χίο

**Μειώθηκαν** οι καταθέσεις των συμπατριωτών μας την τελευταία διετία κατά 328 εκατομμύρια ευρώ από 1.265.000.000 ευρώ σε 938.000.000 ευρώ. Η κρίση κτυπά και την Χίο και οι καταθέσεις ξοδεύονται γιατί υπάρχει εφυσιασμός. Το «λίπος» καλά κρατεί.

**Λογαριασμός** στην EUROBANK για τους πυρόπληκτους άνοιξε ο Δήμος Χίου με αριθμό 0312430200641914 για όποιον επιθυμεί να βοηθήσει.

**Μετά** από δύο χρόνια τουλάχιστον που παραμένει κλειστό το κέντρο κράτησης μεταναστών στο Μερσινίδι αναμένεται να ανοίξει ξανά, πιθανά μέχρι το τέλος του έτους, όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες βελτίωσης των υποδομών, που έχει προκηρύξει η Αστυνομία από κοινού με το αντιστοιχο κέντρο της Σάμου, προϋπολογισμού 95.000 ευρώ. Η προετοιμασία του κέντρου στο Μερσινίδι, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο δράσεων της πολιτικής ηγεσίας που σε διυπουργική σύσκεψη έθεσε επί τάπητος το ζήτημα της λήψης μέτρων για ην αντιμετώπιση

του νέου κύματος μεταναστών εξ' Ανατολών.

**Απαγορεύεται** το κυνήγι στις καμένες περιοχές μέχρι το 2015. Να και μια σωστή απόφαση. Επιτέλους.

**ΜΙΑ «ΝΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ»**  
**Μια** ντροπολογία πήγε να κάνει ο υπουργός Αιγαίου - Ναυτιλίας και να την περάσει νύκτα αλλά τον πήρανε χαμπάρι και την απέσυρε άρον - άρον. Τον λαό κ. υπουργέ πρέπει να υπηρέτεις όχι τους κοτεράδες. Ήθελε να αλλάξει τον φόρο πολυτελείας που πληρώναν τα κότερα γιατί δεν πλήρωναν οι κοτεράδες! Και γιατί δεν τους κατάσχετε τα κότερα να δεις πως πληρώνουν κ. υπουργέ.

**Στα** Νενητούρια στη Β. Χίο στο όμορφο αυτό χωριουδάκι το μεράκι των λιγοστών κατοίκων έφτιαξε το σχολείο (το οποίο χρόνια είναι κλειστό) ένα μουσείο σχολικό. Με την έδρα του δασκάλου με τα

θρανία των μαθητών με τις φωτογραφίες του 1970 με το καζάνι και τις κουτάλες του φαγητού. Μπράβο σ' όσους είχαν την ιδέα.

**Καταργήθηκε** το Ειρηνοδικείο Βολισσού το οποίο εδώ και χρόνια ουσιαστικά υπολειτουργούσε. Με τόση ακριβή δικαιοσύνη, ποιός σκέφτεται δικαστήρια και διαφορές για μια «πατουνιά γη» όπως παλιά. Κάποτε όλα είχαν μια αξία και ο κάθε ιδιοκτήτης τα προστάτευε.

**Ο** Μορφωτικός και εκπαιδευτικός Σύλλογος Βασιλεωνοίκου δίνοντας μεγάλη έμφαση στην προληπτική ιατρική διοργανώνει σε συνεργασία με τους Συλλόγους Χαλκειούς, Νεοχωρίου και την Εταιρεία Καλυντικών AVON ΔΩΡΕΑΝ επίσκεψη της κινητής μονάδας μαστογραφίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας στα χωριά μας. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από 1/10/2012 έως 3/10/2012. Ο αριθμός των γυναικών που θα εξεταστούν θα είναι περιορισμένος περίπου 35.

## «ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ»

**ΣΥΝΕΧΕΙΑ από 1η σελίδα**  
σε πυροσβεστικό κλοϊό για να μην καούν και ένα πολλών χιλιομέτρων ήταν στις περιοχές του Αναβατού, των Αυγωνύμων και της Ελίντας, όπου κάηκε ένα πανέμορφο πευκοδάσος της κεντρικής Χίου, ενώ σε κίνδυνο βρέθηκαν Ελάτα, Αρμόλια, Αγ. Γιώργης Συκούσης, Πυργί, Ολύμποι, Καλαμωτή!

Πάνω από 100.000 στρέμματα ο απολογισμός των καμένων δασικών εκτάσεων, των καλλιεργειών και των μαστιχόδεντρων.

Η τοπική δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει ενισχυθεί με άνδρες και οχήματα από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη

Μυτιλήνη. Στο λιμάνι των Μεστών έφτασε το αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού «Σάμος», φέρνοντας 50 άνδρες και 13 οχήματα.

Συνολικά επιχειρούσαν: 120 πυροσβέστες με 50 οχήματα, 110 άτομα πεζοπόρο της Π.Υ, 1 πυροσβεστικό του Στρατού, 75 Στρατιώτες, 60 οργανωμένοι εθελοντές 12 υδροφόρες (ΟΤΑ και ιδιωτών), 2 ερπυστριοφόρα ισοπεδωτές του Στρατού, τρακτέρ και σκαπτικά ιδιωτών.

Ακόμη από το Στρατό διατέθηκε ένα C-130 για τη μεταφορά προσωπικού μεταξύ των οποίων και 54 άτομα της ομάδας ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ.

Τέλος όταν το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες, επιχειρούσαν 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα, 2 ελικόπτερα Σινούκ του Στρατού με κάδο και 9 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Ο απολογισμός είναι τραγικός για το νησί μας.

## ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥΣ

- Κων/νος Αμπανούδης..... 20€
  - Βασίλης Καστρόπουλος..... 20€
  - και για ενίσχυση της εφημερίδας ..... 30€
  - Νίκος Αλεξόπουλος..... 20€
  - Ιωάννης Ξύπας στην μνήμη των γονέων του ..... 30€
  - Νίκος Γ. Θρουβάλος στην μνήμη του γαμβρού του Παναγιώτη Χρόνη..... 50€
  - Βιργινία Ασημακοπούλου.... 20€
  - Κούλα Κορνηλάκη ..... 20€
  - Χρυσούλα Χρόνη στην μνήμη του συζύγου της Παναγιώτη 100€
  - Σιδεράς Σκουλικίδης ..... 355 €
- Το Δ.Σ. ευχαριστεί πολύ τον Σιδερά που κάθε χρόνο θυμάται τον Σύλλογό μας και είναι ο μόνος ξενητεμένος που μας στέλνει την ενίσχυσή του στο Σύλλογό μας.**

## Παράκληση

Το Δ.Σ. τον Σύλλογο παρακαλεί τα μέλη του να τακτοποιήσουν τις συνδρομές τους, για να μπορεί να εκδίδετε η εφημερίδα μας και να μαθαίνουμε νέα από το χωριό μας και τους συγχωριανούς μας. Είμαστε ο μόνος σύλλογος χωριού από τη Χίο που εκδίδει εφημερίδα σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Δεν είναι σπουδαίο ποσό τα 20€ το χρόνο για να ενισχύσουμε το Σύλλογο και την εφημερίδα. Δυστυχώς υπάρχουν αρκετά μέλη που χρόνια τώρα δεν έδωσαν μια συνδρομή. Δεν είναι δικαιολογία ότι επειδή δεν ήλθαν σε εκδηλώσεις του συλλόγου δεν έχουν τρόπο να πληρώσουν. Μπορούν να καταθέσουν την συνδρομή τους στον παρακάτω Τραπεζικό λογαριασμό και θα τους σταλεί η απόδειξη.

Ας δείξουμε λοιπόν κατανόηση και ευαισθησία σ' ένα θέμα σοβαρά λειτουργικό.

**Αριθμός λογαριασμού 2740400362555 ΑΤΕ**

**Βγαίνει το όνομα του Συλλόγου**

## ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΓΕΝΗΣΕΙΣ

✓ Ο Μιχάλης Νικολάου γιός της Μαρίας Φετοκάκη και η Μαρία Καζαντζόγλου απέκτησαν αγοράκι.

*Τους ευχόμαστε να τους ζήσει.*

## ΘΑΝΑΤΟΙ

Πέθαναν στο χωριό και στη Χίο.

✓ Βιργινία χήρα Κων/νου Ξυντάρη.

✓ Ανθούλα Ζουμή το γένος Γεωργίου Αμπανούδη (Αμπελιώτη).

Πέθαναν στην Αθήνα

✓ Αγγελική (κοκό) Ιωάννη Καρασούλη.

✓ Ευαγγελία συζ. Χρήστου Κοκόλα.

Παναγιώτης Χρόνης. Η γυναίκα του Χρυσούλα μας έστειλε λίγες γραμμές στην μνήμη του.

## ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ

Αγέροχος περήφανος το χέρι μου κρατούσες, 60 χρόνια συνοδοιπόροι της ζωής μιλούσα ή μιλούσες.

Πληγές πολλές στο στήθος μας δακρύσαν,

όμως ποτέ τα χέρια μας δεν λύγισαν, δεν λύσαν.

Τώρα ο Θεός τα λύνει.

Αγέρωχος, περήμαφνος τερμάτισες ψυχή μου.

Καλό ταξίδι μάτια μου, μορφή γαληνεμένη μέσα στο στήθος μου βαθειά

θα σε κρατώ κρυμμένη.

*Η σύζυγος σου Χρυσούλα.*

## ΒΙΒΛΙΑ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ -



## ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

[www.pavlosbooks.blogspot.gr](http://www.pavlosbooks.blogspot.gr)

## ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΣΑΜΙΟΥ

Ψυχοθεραπεύτρια - Ψυχαναλύτρια ομάδας

Σωκράτους 36 Κορυδαλλός, Τηλ. 6946351641

## Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Πρόεδρος:	ΠΑΝΕΡΗΣ Μ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ	210-8068594
Ανυπρόεδρος:	ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ Ε. ΝΙΚΟΣ	210-2794584
Γ. Γραμματέας:	ΦΕΤΟΚΑΚΗ Μ. ΜΑΡΙΑ	210-8953322
Ταμία:	ΚΟΥΛΟΥΡΟΥΔΗΣ Ε. ΓΙΑΝ.	210-9426560
Μέλη:	ΑΜΙΑΝΟΥΔΗΣ Δ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ	210-6546514
	ΦΕΤΟΚΑΚΗΣ Ν. ΑΝΔΡΕΑ	210-8025406

### Επίτιμοι Πρόεδροι:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Ι. ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ

ΜΑΙΡΗ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ - ΖΑΝΝΑΡΟΥ